

†

Ter herinnering aan

**HENDRIKUS LAMBERTUS
MUNNINK**

echtgenoot van

JOHANNA BERNARDA VELDHUIS

Hij werd geboren op 16 januari 1911
te Enschede. - Hij trad in het huwelijk
te Enschede op 27 december 1940.

Na een langdurige ziekte gaf hij in het
ziekenhuis Stadsmaten in Enschede
zichzelf terug aan zijn Schepper,
op 3 maart 1990.

Hij was een man, die in een leven
van hard werken en grote ijver zich
helemaal gegeven heeft aan zijn
gezin. - Daarom is het ook moeilijk
om afscheid te nemen, zozeer was hij
bemind door de zijnen en allen die
hem kenden.

Vooraf zijn eenvoud, zijn innerlijke
rust en goedheid, zijn liefde voor de
mensen en zijn kunst om iedereen te
aanvaarden en met iedereen te leven,
maakte een diepe indruk.

Jezus heeft gezegd: "In het Huis van
mijn Vader is ruimte voor velen."

Hij is de Enige, die hem nu kan
belonen!

Voor uw medeleven en belangstelling
danken wij U hartelijk.

J. B. Munnink-Veldhuis
Kinderen, kleinkinderen

Enschede, 7 maart 1990