



Dankbare herinnering aan

Herman Munnink

weduwnaar van Lien Besling

Hij werd geboren op 14 januari 1908 te Enschede, waar hij op 23 april 1998 overleed.

Na de uitvaartdienst in de parochiekerk van H. Michaël te Enschede hebben we hem op de Westerbegraafplaats aldaar aan de aarde toevertrouwd.

Dankbaar en voldaan keek hij terug op het lange leven dat hem werd gegeven. Hij kon er tot in zijn laatste levensdagen eindeloos over vertellen. Zich vaak de kleinste details herinnerend. Zoals hij trouwens nog op zijn 87e de tekst van ooit op school geleerde liedjes uit zijn hoofd opschreef.

Heel jong nog was hij, toen hij ging werken in de textiel. Met zijn scherp verstand en zijn werklust werd hij een bekwaam en gevraagd vakman.

Hij was iemand die ook buiten de fabriek altijd bezig was, iets om handen moest hebben. Of het nu ging om het maken van een originele kijkdoos voor zijn kinderen, een drumband oprichten, reisjes organiseren of voorzitter zijn van de schaakclub.

Na zijn pensionering heeft hij met volle teugen genoten van de vakantie-reizen die hij met vrouw en zoon maakte door Europa.

Vol bewondering voor meren, watervallen en bossen, van Finland tot Italië. En: hij was in Rome geweest, waar de paus woont weet je wel; hoe vaak zou hij het niet verteld hebben; met als letterlijk en figuurlijk hoogtepunt de koepel van de Sint Pieter. Zijn vreugde was zijn gezin; heel gelukkig was hij met zijn vrouw, bijna 60 jaar onafscheidelijk met haar verbonden. Haar dood betekende een verdrietig gemis.

Maar desondanks wist hij ook toen door te leven: bezig met "zes-sterren-puzzels" en 's zondags met zijn zoon uit eten. Trots was hij op zijn kinderen, blij dat het hen goed ging in het leven. Zijn kinderen en kleinkinderen zijn trots op hem: de vader en opa die, bewust en bescheiden, met volle teugen en intens, zijn lange leven heeft geleefd.

We mogen geloven en bidden dat zijn leven nu doorgaat in de voltooiing van Gods eeuwige liefde. Moge hij rusten in vrede.

Voor uw meeleven bij het overlijden van onze vader en opa danken wij u heel hartelijk.

Familie Munnink