



Dankbare herinnering aan
Bernardus Johannes Joseph
Oude Munnink

Geboren 20 maart 1921 in Losser.

Zijn jeugdijaren bracht hij in Enschede door bij zijn zus en zwager. Dankbaar keek hij zelf op die tijd terug. Vanaf 1949 was hij getrouwd met

ANNIE OUDE MUNNINK—EITINK.

Ruim 33 jaar hadden ze een gelukkig huwelijk. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren.—Plotseling overleed hij op 23 november 1982. Op 26 november hebben we hem een laatste rustplaats gegeven op de Oosterbegraafplaats te Enschede.

Hij was geen man van veel woorden, maar wel iemand met veel gedachten. Zijn geest, zo uit op rust en harmonie, was steeds in beweging. In zijn heel eigen denkrant kon hij vanuit een rust, zich plotseling uiten, op een voor hem typerende manier die niet voor ieder altijd te volgen was. — Wel wist hij met zijn wijze raad anderen tot rust te brengen. Voor de dingen die hij belangrijk vond, stond hij.

Vanuit het fundament van zijn geloof, kon hij aan zijn leven zinvol inhoud geven. Dit geloof, diep in hem geworteld,

maar zich uitend in het klein in de praktijk, is voor hem de levensadem geweest, waarmee hij zijn gezin en daarbuiten anderen wist aan te steken. Dit in het verborgen werken van hem, zal misschien pas duidelijk worden nu hij ons ontvallen is.

Zijn overlijden doet ons heel erg veel verdriet. Maar wij zijn oprecht dankbaar, ontroerd misschien. — Dankbaar voor en ontroerd over alle goede momenten, over zijn zorg, zijn bescheidenheid. Ontroerd over zijn bescheiden en rustig heengaan, zomaar in de vroege ochtend. Hij is zijn zorgen kwijt en heeft zijn rust gevonden.

Mét hem mogen we geloven dat de Schepper hem vasthoudt tot over de grenzen van de dood. Hij was hier stellig van overtuigd en zag de dood niet angstig tegemoet. Daarom kon hij misschien niet de dood maar de eerlijkheid en gerechtigheid in het leven centraal stellen in zijn denken en doen. Dit te denken, troost ons, houdt ons gericht op het leven en geeft ons de opdracht mee, dit geloof in leven uit te dragen.

Moge hij rusten in vrede.

Wij danken U allen hartelijk voor Uw medeleven.

Mevr. Oude Munnink—Eitink
kinderen