



In memoriam

GERARDUS BERNARDUS FRANCISCUS
OUDE MUNNINK

weduwnaar van
Aleida Hendrika Trienen

Hij werd geboren in Reutum op 22 april 1927 en overleed, na door het sacrament der zieken gesterkt te zijn, op 2 april 1990. De laatste jaren van zijn leven, na het overlijden van zijn geliefde vrouw waren soms zwaar voor hem. Hij overleed in vrede na afscheid te hebben genomen van zijn kinderen en kleinkinderen.

Hij liet ons de volgende tekst na.

Lieve kinderen, het doet mij pijn en verdriet jullie te moeten verlaten, maar heb één troost ik ga weer naar ma toe.

Veel plezier hebben wij aan jullie beleefd en jullie liefde en zorg waren een troost voor ons en vooral na het overlijden van ma waren jullie voor mij de zon die voor mij bleef schijnen. Ook jullie schoonzonen en schoondochters waren goed en lief voor mij, blijf dit voor elkaar ook en laat de liefde naar elkaar zoals die altijd was blijven bestaan, heb wat voor elkaar over

dan zal onze opvoeding voor jullie niet voor niets geweest zijn en is ons werk voltooid. Lieve kleinkinderen, wat was ik dol op jullie. Blijf opa gedenken zoals hij was, niet volmaakt maar wel veel voor een ander over. Blijf geloven dat er een God is die voor ons zorgt en in pijn en verdriet een grote steun is. Lieve zussen treur niet om mij. Gelukkig kunnen wij terug zien op een fijne familieband.

Lieve zwagers en schoonzussen, ik ben blij dat wij een fijne band hadden. Velen zijn mij al voorgegaan en het doet mij ook pijn om jullie opnieuw zeer te doen.

Alle familieleden hartelijk dank, neefjes en nichtjes allen waren jullie goed voor mij en leefden met mij mee, vooral na het overlijden van tante Lies.

Fijne en lieve buren, wat heb ik veel troost bij jullie gevonden, jullie zorg en medeleven waren zo groot dat het mij gesterkt heeft de moeilijke laatste jaren.

Beste vrienden en kennissen, allen denk ik jullie voor de omgang die gemeend was en mij veel sterkte heeft gegeven.

Ik groet jullia allen en allen die ik vergeten ben, mijn dank.

Ik zal samen met mijn lieve vrouw een voor spreker zijn bij Onze Lieve Heer, voor jullie allen te vragen om geluk en voorspoed voor gezin en familie.

Vaarwel en bid voor ons.