



In dankbare herinnering aan

MARIA ADELHEID OUDE MUNNINK

Zij werd geboren, 13 september 1901
te Gronau in Westfalen.

Op 9 september 1926 trad zij in het
huwelijk met
JOHANNES BERNARDUS GOORKATE,
die haar in 1972 ontviel.

Wij zullen ons haar herinneren als een
sterke persoonlijkheid met grote
strijdlust, liefde voor de natuur en een
intense levensdrift.

Een levensdrift die ze zelfs niet ver-
loor toen ze, lichamelijk gehandicapt,
haar laatste levensjaren moest door-
brengen in een verpleegtehuis.

Na 'n korte maar hevige ziekte, over-
leed zij vredig op 10 maart 1985.

Op 13 maart hebben we haar lichaam
aan de aarde toevertrouwd.

Heer, geef haar de eeuwige rust
En het eeuwig Licht verlichte haar.
Moge zij rusten in vrede.

Familie Goorkate

„Mij spreekt de blomme een tale,
mij is het kruid beleefd,
mij groet het altemale,
dat God geschapen heeft.”

De familie Goorkate dankt U hartelijk
voor Uw welgemeend medeleven bij
de ziekte en na het overlijden van
Maria Adelheid Oude Munnink.