



Ter nagedachtenis aan
**JOHANNES BERNARDUS
MUNSTER**

sedert 25 mei 1970 weduwnaar van
JOHANNA MARIA MEENHUIS

Hij werd geboren te Saasveld en is na een kortstondige ziekte overleden in de leeftijd van ruim 91 jaar na voorzien te zijn van de Ziekenzalving in het G.M. Ziekenhuis te Hengelo op 3 november 1979 en zijn lichaam werd op 7 november op het kerkhof te Saasveld te ruste gelegd in afwachting op de dag der opstanding.

Een goede vader en opa is van ons heengegaan, wiens herinnering bij kinderen, kleinkinderen en velen nog lang zal voortleven, zowel om zijn goede en liefdevolle karaktereigenschappen, maar ook om zijn rijk geloofsleven diepgelovig en deugdzaam, want tot het laatst van zijn leven ging hij naar het Huis des Heren om kracht en zegen te vragen voor al diegenen die hem dierbaar waren. Hij was altijd opgewekt, tevreden en dankbaar. De natuur, boerderij en de dieren waar hij van hield daar kon hij uren over praten. Geregeld praatte hij ook tot de zijnen met de woorden, ik hoop dat God geeft dat u in mijn laatste levensjaren geen last en grote zorgen

met me zult hebben en dikwijls heeft hij daarvoor gebeden en God heeft zijn bede verhoord, want slechts 2 dagen werd hij ziek en daags voor zijn sterven ontving hij bij volle kennis de Ziekenzalving en met een gerust hart gaf hij zijn ziel aan zijn Schepper terug. Beste kinderen, klein- en achterkleinkinderen, dank voor uw goede zorgen, weest mijn voorbeeld indachtig, door eenvoud, blijheid, werklust en geloof.

Goede Hemelse Vader, Uw wil geschiede. Doe ons geloven in Uw liefde en schenk aan onze vader en opa de plaats van verkwikking, licht en vrede. Amen.

Voor uw belangstelling en medeleven ondervonden tijdens zijn kort ziekbed en begrafenis, zeggen wij u onze hartelijke dank.

De familie Franken Volmerink
De familie Munster
De familie Stege-Munster