



**Wat een vreugdevolle dag
had moeten zijn, eindigde
in veel verdriet en pijn.**



Dankbare herinnering aan

**Willemina Johanna
Meijerink-van Munster**

weduwe van Johan Bernard Meijerink

* 18-11-1915

† 27-01-2001

Een lieve vrouw, moeder en oma is van ons heengegaan.

Een hartstilstand heeft een eind gemaakt aan dit zorgend leven.

Ondanks het verdriet om haar dood blijven vele mooie herinneringen leven.

Haar gastvrijheid en klaarstaan voor anderen hebben ons en velen met ons goed gedaan.

Ze had altijd tijd voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Nu is er een eind gekomen aan dit welbesteed leven.

We mogen vertrouwen dat God in wie ze steeds geloofd heeft haar nu opgenomen heeft in zijn Rijk van Licht en Vrede.

Moeder en oma, rust zacht en bedankt voor alles wat u voor ons gedaan en betekend heeft.

Moge zij rusten in vrede.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen