



Als herinnering aan

Hendrika Johanna Munsterhuis

weduwe van Hendrikus Gerhardus Frongink

Zij werd geboren te Saasveld op 1 december 1909. Op 25 maart 1996 overleed zij te Hengelo Ov. Op 28 maart d.o.v. hebben wij haar bij vader te rusten gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.

Afscheid nemen van onze lieve moeder en oma valt zwaar. In haar verliezen we de spil van de familie.

Het overlijden van pa is je heel zwaar gevallen. Je bleef alleen achter in een huis waar een stuk levensgeschiedenis lag. En hoewel je veel aandacht kreeg van kinderen en buurt voelde je je toch eenzaam.

Ma, je had een blij en opgeruimd karakter. Ondanks dat de laatste jaren je gezondheid achteruit ging bleef je positief in het leven staan.

Samen met kinderen en kleinkinderen genoot je van de leuke dingen van het leven. Als groot Maria-vereerster keek je elk jaar weer uit naar Kevelaer waar je al meer dan 50 keer geweest bent.

Ma, je was je kinderen dankbaar dat je ondanks het zwaarder worden van je ouderdom toch tot het laatst toe thuis kon blijven. Het is voor ons een grote troost dat je thuis, in het bijzijn van je kinderen gestorven bent. Wij zijn intens dankbaar voor alles wat we van je mochten ontvangen. We zullen je nooit vergeten.

We bidden dat je een vast thuis gevonden hebt en hopen dat je samen met pa voor ons een voorspraak moge zijn bij je Schepper.

Uw medeleven na het heengaan van onze lieve moeder en oma was voor ons een grote steun en troost. Wij danken u daarvoor hartelijk.

Kinderen en kleinkinderen

Hengelo Ov., maart 1996.