

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

Frederikus Jacobus Joseph Munsterman

Hij werd geboren op 18 maart 1921 te Losser. Hij vervulde zijn militaire dienstplicht; kwam in Indonesië en leerde daar kennen

Elsje Jacobs

met wie hij zijn kerkelijk huwelijk sloot te Batavia op 18 juni 1947.

In Ziekenzorg te Enschede onderging hij een beenoperatie. Zondag 13 mei 1984 volgde een hartinfarct en hij stierf daar onverwachts.

Op het kerkhof van de Maria Geboorteparochie te Losser werd hij begraven 16 mei 1984.

Frits was een goede man en vader, die alle mogelijke zorg besteedde aan zijn gezin. Hij was een vriendelijk mens, die voor iedereen een plezierig woord over had. Zijn beroep was spinner. Vanaf 1969 kreeg hij in korte tijd tweemaal een hartaanval.

Nooit liet hij blijken, dat hij pijn moest verwerken en ondanks zijn gezondheidstoestand was hij bereid te helpen, ongeacht wie een beroep op hem deden.

Zijn geloof nam hij ernstig en wilde er ook wel graag over praten om er nog meer van te weten komen. Hij bezocht trouw zijn parochiekerk en volgde de weg naar volwassenheid van zijn kinderen.

Voor zichzelf stelde hij weinig eisen. Als ontspanning legde hij graag een kaartje.

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij.

Gij zijt gestadig met ons bezig onder uw vleugels rusten wij.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van mijn dierbare man, onze lieve vader, schoonvader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

E. Munsterman-Jacobs
kinderen, behuwd- en
kleinkinderen.