



Gedenk in Uwe gebeden

FREDERICUS JOHANNES
GERHARDUS
MUNSTERMAN

Geboren te Losser 10 november 1936, aldaar
zeer onverwachts overleden, voorzien van de
Genademiddelen der H. Kerk, in het R.K.
Ziekenhuis op 6 februari 1960 en begraven
9 februari op het parochiaal kerkhof.

U hebt ons een zware slag toegebracht,
Heer, door Frits zo volkomen onverwacht van
ons weg te nemen en het valt ons moeilijk te
bukken onder Uw hand, want het lijkt ons
nog steeds een kwade droom waaruit wij weer
moeten ontwaken.

Hij is gestorven, zoals hij leefde, stil en on-
opgemerkt glipte hij uit ons midden weg. Een
uitbundige gangmaker was hij niet, maar zijn
jonge leven werd gekenmerkt door een diepe
trouw. Zijn diepe aanhankelijkheid aan zijn
Moeder, familie en vrienden, zijn trouwe
plichtsbetrachting in zijn werk en zijn nooit
aflatende activiteit als penningmeester van
de KAJ, wie zal dat alles kunnen vergeten?
Hij gaf zichzelf, zonder ophef maar totaal en
daarom laat zijn dood een niet aan te vullen
leegte in ons achter.

God, laat de idealen waaruit Frits leefde
vruchtbaar worden in de talloze jongenshar-
ten. Aanvaard het offer van zijn Kajotters-
leven tot zegen van de arbeidende jeugd.
Tot weerziens Frits, straks bij God!
