

Dankbare herinnering aan

**GEERTRUIDA MUNSTERMAN**  
echtgenote van Jacobus Heurman

Zij werd geboren te Losser 26 februari 1938. Na een langdurige, slopende ziekte overleed zij te Glanerbrug 7 oktober 1982. Wij hebben 11 oktober haar lichaam te ruste gelegd op het katholieke kerkhof te Glanerbrug.

Almachtige God en Vader, wij voelen ons verslagen van verdriet om het afscheid van onze lieve vrouw en moeder.

Lange tijd hebben we geleefd tussen hoop en vrees, in onzekerheid over de toekomst. In die kwellende onzekerheid was moeder vaak de sterkste: zij vond elke dag van haar leven de moeite waard, zij bleef zorgen voor ons, zij vond telkens weer de beste oplossing voor de vragen van elke dag.

Zij dwong respect af door haar krachtige houding, zij bewees telkens weer haar zorg voor ons, zij volgde ons met aandachtige liefde.

In haar broze lichaam leefden: een sterke geest en onvermoeibare liefde.

Zo zal zij in ons hart blijven leven: een vrouw en moeder die rustig nadacht en overlegde, die aandacht had voor ons en meeleeftde met onze vreugde en ons verdriet, die fijngevoelig was in haar liefde, die

dankbaar was voor elk meeleven en elk delen in haar verdriet; dapper in de strijd en tegelijk fijngevoelig in haar zorg voor ons. Moegestreden gaf zij zich over aan U, ons aller God en Vader, met vertrouwen in Uw goedheid voor mensen.

Wij vragen U, goede God en Vader, dat iets van haar goede krachten in ons leven tot ontwikkeling kan komen.

Beste man, lieve kinderen, familieleden, buren, vrienden: heel veel dank voor jullie meeleven, zorgen, aandacht, trouw en hulp, vooral in de jaren van mijn ziekte.

Moge Jezus Christus, zoon van God onze Vader, jullie belonen en jullie sterken in je leven.

Heilige Maria, bid voor ons allen!

Voor Uw blijken van meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze allerliefste moeder en dochter, zeggen wij onze hartelijke dank.

J.I. Heurman  
Karin, Robert, Maureen,  
opa en oma.