



WIJ GEDENKEN IN ONZE GEBEDEN

**GERARDUS JOHANNES
BERNARDUS MUNSTERMAN**

echtgenoot van

MINA JOHANNA TEN BERGE

Op 14 juni 1896 werd hij te Losser geboren. Zeer onverwacht werd hij op 23 februari 1963 van ons weggenomen. Het sacrament van de H. Zalving mocht hij nog ontvangen. We hebben hem te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Losser op 27 februari 1963.

Goede Vader in de hemel, wij zijn diep geschokt door het plotselinge heengaan van hem, die wij allen zo goed kenden en die voor ons zoveel betekende. Heer, wees hem genadig. Ook hij was een mens, die zijn hele leven lang er naar gestreefd heeft, dichter bij U te komen en U te dienen. Zie naar zijn geloof in U en de overgave in zijn ziekte. Zie naar zijn werken en zorgen voor zijn gezin. Zie naar de liefde voor echtgenote en kinderen. Neem hem op in Uw vaderhuis. Laat hem daar rusten in Uw Liefde. En geef ons de genade, eenmaal met hem bij U verenigd te worden voor eeuwig.

HEER, GEEF HEM DE RUST.

Onze Vader

Wees Gegroet.