



We gedenken in onze gebeden

**GERHARDUS JOHANNES  
MUNSTERMAN**

weduwnaar van

**HENDRIKA JOHANNA KOK**

Hij werd geboren te Losser 5 aug. 1890. Voorzien van de H. Sacramenten der zieken overleed hij te Losser 10 dec. 1967. Op 13 dec. hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Losser

---

In vrede en in volle overgave is vader van ons heengegaan. Zijn wankelende gezondheid wierp een schaduw op zijn levensavond, maar moedig heeft hij dit kruis gedragen. Zelden klaagde hij over zijn eigen gezondheid en hij was dankbaar voor de liefdevolle zorg waarmee hij thuis omringd werd. Nu is hij moeder gevolgd die hem reeds enige jaren geleden voorging. We bidden dat God hen beide mag opnemen in zijn eeuwige glorie.

Beste kinderen, kleinkinderen en familieleden, Gods beste zegen wens ik u toe. Ik dank jullie voor alles wat me vreugde verschaftte in mijn leven. We bidden dat we elkaar eens terug zien in eeuwige vreugde, daar waar Christus ons allen een plaats heeft bereid.

---

Druk: de Lange, Losser

