



Gedenk in uw gebeden

**HENDRIKA JOHANNA MARIA
MUNSTERMAN**

echtgenote van Johannes Theodorus Horenberg

Geboren te Losser op 22 mei 1914. Gestorven
9 febr. 1975 te Enschede en begraven 13 febr.
aldaar op het r.k. kerkhof aan de Gronausestraat.

St. Paulus schreef eens over de vrouw: „Zij zal
gered worden door haar moederschap, als zij
volhardt in geloof en liefde, en in 'n heilige in-
getogen levenswijze.” (1 Tim. 2 :15).

Alle reden is er voor, om dit toe te passen op
onze zorgzame vrouw en lieve moeder.

Zondagavond 9 februari werd de dag van haar
voltooiing. Ons begrijpen eindigt waar haar leven
in Christus begint.

Is het niet passend en rechtvaardig haar dood te
aanvaarden in dank voor het voorrecht dat wij
haar zo lang in ons midden mochten hebben?

Haar grote menselijkheid is in onze geest aan-
wezig. Door haar voorbeeld zaaide zij in ons,
wat in heerlijkheid en kracht zal verrijzen.

Daarom kon zij plotseling heengaan. Als liefste
uit ons gezin is zij ons vooruit gegaan naar de
Vader. Daar wacht zij - zoals zij altijd deed - op
onze thuiskomst.

„Want dit sterfelijke moet worden bekleed met
onsterfelijkheid.” (1 Cor. 15 :53).

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Voor uw belangstelling en medeleven na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze beminde
moeder, behuwd- en grootmoeder, betuigen wij
onze hartelijk dank.

FAMILIE J. TH. HORENBERG