



"Ik word honderd"

Met die uitspraak denken we
met liefde terug aan

Hendrikus Gerardus Joseph Munsterman

"Henk"

sinds 2001 weduwnaar van
Annie Munsterman-ten Venne.

Geboren: 20 maart 1949 te Losser
Overleden: 25 februari 2008 te Oldenzaal

Wat is het moeilijk zo'n vader, schoonvader, zoon en broer te moeten missen. Maar gelukkig is Henk verder lijden bespaard gebleven. 2,5 Jaar geleden werd Henk ziek, maar ondanks dat, bleef hij vechten en klaagde hij nooit. Hij was een rasoptimist. Maar zoals we nu weten heeft hij deze strijd niet gewonnen.

Nu Henk er niet meer is resten ons slechts herinneringen aan een man die zijn werk en gezin voorstelde. Na verschillende omzwervingen kwam

hij in 1970 in dienst bij textielbedrijf Van Heek. Hier heeft Henk 38 jaar al zijn toewijding en aandacht aan gegeven. Henk kon niet zonder Van Heek en Van Heek kon niet zonder Henk.

Hij was een echte vader, zelfs na het verlies van zijn dierbare vrouw zette hij zich voor de volle honderd procent in om ook het huishouden draaiende te houden. Voor zijn zoon Mark moest alles zo gewoon mogelijk blijven.

De laatste jaren had hij naast het drukke gezinsleven ook een andere passie namelijk het herenkoor. Hij heeft er vele uren gezongen maar gezelligheid stond voorop. Ook kon hij zich uren vermaken met het repareren van klokken.

Deze klokken tikten de voor hem zo moeilijke tijd weg, waarin hij door diepe dalen is gegaan. Maar waar iedereen aan terug kan denken is een lieve, zorgzame en standvastige man.

Henk, bedankt voor alles.

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte van Henk en zijn heengaan willen wij u met dit aandenken dankzeggen.

Erik †
Mark en Ilona

Losser, februari 2008