

Gedenken we dankbaar in ons gebed

## Henk Munsterman

echtgenoot van

Koos Smoors.

Hij werd op 12 maart 1925 in Losser geboren. Gezalfd met de Olie van de zieken, stierf hij onverwacht 30 augustus 1988. Na een Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Martinus, hebben zijn familieleden en vrienden hem begeleid op zijn laatste gang op aarde, naar Usselo, hem aanbevelend aan de Heer van het leven. Dat was op vrijdag 2 september 1988.

Een goede man en vader is heel onverwacht door de Heer van het leven opgeroepen. Iemand, aan wie wij zeer verknocht waren. Iemand, die zielsveel hield van zijn vrouw en kinderen. Samen hebben zij de kruisen van het leven gedragen; samen hebben zij de vreugden van het leven gedeeld.

Zelfs als zijn lichaam weinig inspanning verdroeg, stond hij voor iedereen klaar. Daardoor had hij vele vrienden, die hij graag hielp, waar zij hem vroegen.

Weinigen maakte hij deelgenoot van

de klachten over gezondheid. Tot het laatst toe verrichtte hij zijn werk.

Opmerkelijk was zijn onbeperkte Godsvertrouwen. In Gods handen legde hij heel zijn lot. De overgang naar het andere leven boezemde hem totaal geen vrees in.

Echtgenote en kinderen, weest goed voor elkaar; troost moeder in mijn afwezigheid. Houdt ons voorbeeld voor ogen. Dan zien wij elkaar weer in een goede toekomst: in het huis van de Vader, waar geen benauwdheid is, geen ziekte, geen scheiding. Daar is volgens de woorden van Jezus een vreugde, waar wij nu geen weet van hebben. Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Voor de blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader, betuigen wij u onze oprechte dank.

J. G. Munsterman-Smoors  
Gerrie  
Eddie en Margret  
Liane