

In liefdevolle herinnering aan

Henny Fiselier-Munsterman

Geboren in Losser 1928
Overleden in Losser 2012

Voor een ieder was je gewoon Henny, vrouw van Nol, moeder van Andre, Jasper en Eric. Wij waren heel belangrijk voor je en jij was dat ook voor ons.

Altijd warm en hartelijk maar liever op de achtergrond aanwezig. Een open hart en een gastvrij thuis. Niet tot last willen zijn, maar juist helpen en zorgen willen dragen. Niemand beoordelen en iedereen gelijk behandelen. Niet over praten, maar gewoon doen wat nodig is en je hart je ingeeft. We hebben je nooit anders gekend. Zo was je vroeger en zo was je in je laatste dagen en tot in je laatste uren.

Mooie kleren maakte je graag, voor jezelf, maar liever nog voor anderen. Je hield van boeken lezen, maar je grootste hobby was er te zijn, voor ons en vele anderen. Je hebt ons warme herinneringen gegeven, maar ook een moreel kompas.

We houden van je om hoe je was en we zullen je niet vergeten om wie je was.

Nol en de kinderen