

*Bid voor de Ziel van Zaliger*

## **JACOBUS MUNSTERMAN,**

echtgenoot van

**HENDRIKA DE VRIES,**

Geboren te Steenwijkerwold den 3 Augustus 1860. Na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden overleden te Gronan (Duitschland) in het Ziekenhuis den 20 Mei 1900 en den 23 daaropvolgende begraven op het R. K. Kerkhof te Losser.

Deze man rechtvaardig en godvreezend, en hij zegende God en zeide: Nu laat gij uwen dienaar heengaan, Heer naar Uw woord in vrede. Luc. II: 25, 28, 29.

Zalig die geroepen zijn tot den maaltijd der bruiloft van het Lam. Apoc. XIX: 9.

Die den Heer vreest, zal gelukkig zijn op het einde zijns levens, en zal gezegend worden op den dag van zijn dood. Eccel. I: 13.

Kort zijn de dagen des menschen; het getal zijner maanden is bij U bepaald, o Heer! Gij hebt hem grenzen gesteld, die hij niet overschrijden kan. Job. XIV: 5.

Mijne dierbare Echtgenooten en Kinderen, ik betreed volgens de wijze van spreken der H. Schrift, den weg onzer vaders. Reeds noodigt de Heer mij uit en wensch ik ten hemel te gaan. Maar U, die ik van ganser harte bemin, U verzoek ik ten dringendste zooveel moeite niet te leuren te stellen, die ik mij gegeven heb, om U ijverig in den dienst Gods te maken. H. Ambrosius.

ONZE VADER. — WEES GEGROET.  
(300 dagen afaat).

*Hij ruste in vrede.*