

Gedenk in Uw gebeden de ziel van Zaliger

JACOBUS LEONARDUS MUNSTERMAN

Echtgenoot van

WILHELMINA OP DE WEEGH

geboren te Losser 12 April 1895, getroost en gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden, overleden te Losser 1 Mei 1949 en 5 Mei d.a.v. op het R. K. Kerkhof begraven.

Hoe hard en zwaar kan ons het leven soms vallen, wanneer één onzer dierbaren ons door de dood ontrukkt wordt, maar toch bedenken wij dan vooral, dat wij 'n geloof hebben, waaruit wij de kracht putten om de beproevingen van God te doorstaan.

Becrittiseren wij Gods daden niet door te zeggen: waarom ook dit leed nog bij alle andere wederwaardigheden, maar zeggen wij in volle overgave de H. Man Job na: „De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij gezegend“. Ja, trachten we ons zelfs de gedachte van St. Paulus eigen te maken: „Ik reken het tot een eer Christus te mogen volgen in Zijn lijden“.

Lieve echtgenote, kinderen en andere dierbaren, mijn oprechte dank voor uw liefdevolle zorgen, mij bewezen. Troost u, in de hemel zien we elkaar weer, bidt voor mij, ik doe 't voor u.

O, Maria, Moeder van Smarten, toon dat Gij onze Moeder zijt.

Dat hij ruste in vrede.