

Blijven we dankbaar in onze gebeden  
gedenken

## **Petrus Cornelis Munsterman**

echtgenoot van

**Gesina Susanna Spit.**

Hij werd op 17 maart 1917 in Losser geboren.

Zijn huwelijk sloot hij op 23 jan. 1943. Gezalfd door de Sacramenten der zieken, stierf hij op zondag 12 mei 1985. Na een Eucharistieviering in zijn parochiekerk van St. Martinus, hebben zijn familieleden zijn lichaam ter ruste gelegd op het Katholiek kerkhof in Losser, vertrouwd uitzierend naar de Dag der Verrijzenis.

Een goede vader en man heeft de Heer van het leven tot Zich geroepen. Wat was hij verknocht aan zijn gezin. Wat hield hij van zijn vrouw en kinderen. Wat was hij gek op zijn kleinkinderen, die alle veertien graag bij Opa kwamen. Kenmerkend voor hem was ook zijn diep beleefd geloof. Toen hij zijn krachten voelde verminderen, was hij erg gelukkig op zijn 42e huwelijksdag te midden van zijn familie in de kapel de Mis te vieren. Met vertrouwen ontving

hij toen ook de ziekenzalving, en gelukkig thuis teruggekeerd, geregeld de H. Communie. Zeer verheugde het hem de verjaardag van hemzelf en Moeder nog te mogen vieren.

Wij mogen verwachten, dat Jezus, in wie hij oprecht geloofde, hem nu in het Vaderhuis zal ontvangen om een nieuw leven te beginnen, zonder ziekte, en vol vreugde, waaraan geen einde komt.

Kinderen, kleinkinderen, weest goed voor Moeder en voor elkaar. Denkt aan het voorbeeld, dat wij samen jullie gaven. Eens hopen wij dan elkaar terug te zien in het huis van de Heer.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
Onze Vader - Wees Gegroet.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, zijn wij u zeer dankbaar.

G. S. Munsterman-Spit  
kinderen en kleinkinderen