

Dankbare herinnering aan
BERNARDUS JOHANNES MUNTEL
gehuwd met
Wilhelmina Josephina Rolink

Hij werd geboren te Lattrop 27 december 1927. Onverwacht stierf hij 14 jan. 1982 in het ziekenhuis Ziekenzorg te Enschede, na het ontvangen van de H. Sacramenten der zieken. Na de viering van de H. Eucharistie op 18 januari hebben wij zijn lichaam ter ruste gelegd op het parochieel kerkhof te Lattrop.

Bij dit sterven verstommen onze woorden en worden we stil. Allen staan we totaal verslagen met diepe droefheid in ons hart. Telkens komt de vraag over onze lippen, „waarom wordt de levensdraad van deze man en vader zo plotseling afgebroken”. Zelfs zonder weinig woorden van afscheid. Achter dit waarom blijft altijd een vraagteken staan. Maar als christenen durven wij geloven dat hij zal blijven leven in de Eeuwige Verrijzenis van de Heer.

Liefdevolle zorgzaamheid voor z'n vrouw en kind kenmerkte zijn leven, gepaard gaande met blijvende bezorgdheid om z'n moeder, die haar leven maar moeilijk kon voorstellen zonder haar zoon.

Lieve vrouw en Jos mijn afscheid valt jullie zwaar. In eenzaamheid en verdriet laat ik jullie achter, maar God moge jullie de kracht geven om elkaar te kunnen troosten en vooral om wegen te vinden om toch gelukkig te zijn.

Blijf mij nabij wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid
ziet,
bid ik tot U o Heer, verlaat mij niet.

Voor Uw blijken van belangstelling die wij mochten ondervinden bij het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, zoon en schoonzoon, zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Muntel

Lattrop, januari 1982
Esweg 12.