

†

Ter herinnering aan:  
**CORNELIA PETRONELLA  
ROELINK - MUSTERS**

Geboren 9 september 1928 te Rotterdam.  
Overleden 15 februari 1993 te Enschede.

Weduwe van  
**Johannes Marinus Roelink,**  
sinds 27 oktober 1992.

Geboren als jongste dochter in een kleermakersgezin te Rotterdam werd het Nel snel duidelijk dat hard werken en voor je plicht staan belangrijke eisen van het leven waren. Op jonge leeftijd was haar inzet vereist om de zaak en het gezin draaiende te houden. Gedreven door de slechte oorlogsomstandigheden in Rotterdam trok ze al jong naar Neede. Daar ontmoette ze Johan Roelink, een eenvoudige textielarbeider. Kort na de oorlog trouwden ze, een gewone, eenvoudige toekomst lag voor hen open. Spoedig bleek Johan veel meer in zijn mars te hebben en bouwde hij aan zijn carrière die hem uiteindelijk bracht tot directeur van een grote school. Nel moest hem volgen in deze ontwikkeling, maar op eigen kracht, zonder begeleiding. Ze redde het doordat ze zichzelf

bleef, eenvoudig en zonder ophef. Door de carrière van Johan moest ze de opvoeding van de vier kinderen die ze kregen en de huishouding grotendeels in haar eentje verzorgen. Ze deed haar plicht en veel meer dan dat. Haar gezin was alles voor haar. Altijd stond ze voor je klaar. Tegen de tijd dat de beloning voor alle inspanningen in zicht was en Johan en Nel in alle vrijheid samen dingen konden ondernemen sloeg het noodlot toe. Bij Johan openbaarde zich een spierziekte en moest al spoedig volledig en langdurig verzorgd worden. Nel zag haar taak en deed haar plicht, zelfs toen ze zelf aan een slopende ziekte bleek te lijden. Na het overlijden van Johan, toen ze eindelijk aan zichzelf leek te kunnen toekomen, zette haar ziekte onverbiddeijk door.

Derhalve nemen we nu afscheid van haar, dankbaar voor haar zorgzaamheid en plichtsgetrouwheid en hopen dat ze nu de rust en de beloning vindt waar ze recht op heeft.

Kinderen en kleinkinderen

Enschede, februari 1993