



Met dankbaarheid blijven wij gedenken

**LAMBERTUS LEOPOLDUS
GERARDUS MUTTER**

echtgenoot van

BERENDINA GEERTRUIDA WIJNTJES

Hij werd 10 oktober 1911 te Enschede geboren — Na een langdurige ziekte overleed hij op 30 januari 1983 in het verpleeghuis „De Cromhoff”.

3 Februari d.a.v. volgde na een plechtige uitvaart de crematie te Usselo.

BERT MUTTER, 'n echte Twentenaar in hart en nieren. — Na een bruisend en onvermoeibaar leven nam hij met moeite afscheid op zijn eigen wijze...!

Afscheid van een artist.

het feestelijk rumoer
dat hem eens overspoelde,
is klankloos weg geëbd...,
de doeken,
de decors,
de bonte rekwisieten,
staan doelloos op 't toneel,
grauw, kleurloos
en verlept...;

de geur van poeder,
schmink,
die fantasie deed leven,
is met het lachgeschater
vergeten en verwaaid,
met het geroezemoes
en het applaus-geklater...;

geen felle flits van spots,
die glans-omhullend
zijn werk belichtte;
hun ogen, levenloos,
staren nu dof en dood
naar een gesloten doek,
waar achter geen gezichten
meer wachten op de gong van
de aanvang van een spel...;

nog blijft herinnering
aan lang-vergeelde teksten
van menig speelsucces;
en strekt
de hand zich uit naar
foto's en berichten
tot zij in weemoed
weer het album sluit...!

Bert Mutter

Voor de bliken van medeleven zeggen
wij U onze oprechte dank.