

Een dankbare herinnering aan

BERTUS MUURLINK

echtgenoot van Rieki van den Bos

Hij werd op 25 maart 1926 in Steenwijkerwold geboren. Daags voor Kerstmis, op 24 december 1993 stierf hij plotseling in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. We hebben hem op 29 december, na een uitvaartviering in de Maria Geboortekerk te Losser naar het r.k. kerkhof aldaar begeleid.

Nu wij zo plotseling afscheid moeten nemen van deze lieve man, onze zorgzame vader en opa, zijn we bedroefd maar ook dankbaar. We blijven aan hem denken als een man die zijn leven lang hard gewerkt en gezorgd heeft voor zijn gezin.

In zijn kinderjaren is hij verschillende keren verhuisd. Maar samen met zijn vrouw en kinderen woonde hij 36 jaar lang in Borne, tot hij twee jaar geleden in Losser kwam wonen, dichtbij zijn zoon. Vader was zeer sociaal bewogen, hij zette zich in voor veel vrijwilligerswerk. Zo was hij actief in de vakbond, vooral voor de jeugd binnen de N.K.V. Ook de parochie in Borne had in hem een actief kollektant en ook voor andere karweitjes was hij

altijd te vinden. Thuis hield hij van gezelligheid, hoewel hijzelf vrij gesloten van aard was. Iedereen was welkom in zijn huis. Ook van vakanties genoot hij, samen met zijn vrouw en de kinderen. Vooral de bergen trokken hem. De laatste tien jaar genoot hij ervan te helpen bij zijn kinderen. Altijd was hij bezig. De dood van zijn tweelingbroer heeft hem zeer getroffen. En zijn eigen ziekte, waarmee hij te kampen kreeg, kon hij maar moeilijk accepteren. Hij was een zeer gelovig man en Maria nam een speciale plaats in. Graag stak hij een kaarsje bij haar op. Het afscheid valt ons moeilijk, maar we gunnen hem de zo verdiende rust. Dat hij nu leven mag bij God, in Zijn vreugde en Zijn liefde.

Lieve man, vader en opa bedankt voor alle liefde en zorg.

Rust in vrede!

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa.

*H. Muurlink-van den Bos
Kinderen en kleinkinderen*