



"We vertrouwen erop,  
dat je nu je stekje hebt gevonden."

## Hans Muyen

Op 27 augustus 1996 hebben wij in onze Drieëenheids-kerk, het was ook zijn kerk, hij voelde zich er thuis, afscheid van hem genomen. De Eucharistieviering, waarin het Jongerenkoor, Triple-one, gezongen heeft, was met de vele bloemen onze dank aan Hans, die we nog zo graag veel en veel langer in ons midden hadden gehouden. Hans rust nu op het kerkhof in Oldenzaal.

Onverwacht ben je van ons heengegaan. 31 Levensjaren waren voor jou voldoende. Nu pas weten wij, dat je kort voor je dood afscheid van ons hebt genomen. Jij die van het leven hield, maar afgeremd werd door je geardheid. Maar je bleef de vriendelijke en goedlachse Hans. Je diepste gevoelens konden we niet raken. Die zware innerlijke strijd heb je zelf moeten uitvechten. We respecteren jouw genomen besluit, maar het doet ons wel pijn. Bedankt voor je liefde en zorg.

Papa en mama  
Marjon-Gerard en Maaïke  
Gerrit  
Peter en Barbara

Hans, je genoot van je kappersvak. Mensen om je heen was een must. Je kon niet zonder. Je was voor ons niet alleen een attente collega, maar vooral ook een vriend. Je liep er altijd gesoigneerd bij; kleren waren immers ook je hobby. Onze kapperszaak was voor jou een zeer vertrouwde omgeving. Je voelde je er helemaal thuis. Bedankt voor je collegialiteit.

De collega's van Kapsalon Marbé

Zingen was je lust en je leven. Je kon je verheugen op de repetitie-avond; je hield immers van gezelligheid. En je altijd eeuwige smile verbrede zich, wanneer de zang mis ging. Hans, je stond op de mannenrij, achteraan, maar eigenlijk stond je midden tussen ons in. Ook voor ons was je een vriend. Jouw aanwezigheid kunnen we niet missen.

Je Triple-one-koorvrienden

Hans, wij deden nooit vergeefs een beroep op je om tijdens de Jongerenvieringen voor te lezen. Je bracht de teksten in jouw eigen stijl; rustig en met een zekere uitstraling. Bedankt voor die gelovige inzet.

de Pastores

---

Wij zijn u erg dankbaar voor uw meeleven bij het plotse-  
linge overlijden van Hans.

de familie Muyen