



Kinderen, familieleden en kennissen, wilt in Uw godvruchtige gebeden gedenken de Ziel van Zaliger

## **GRADA JOHANNA NAS**

Weduwe van

### **Petrus Henricus Hermsen**

geboren te Wijnbergen 2 dec. 1892, voorzien van de H.H. Genademiddelen der H. Kerk, geheel overgegeven aan God; H. Wil, op 27 jan. 1957 gestorven en op 31 jan. d.a.v. op het R.K. Kerkhof te Etten begraven.

Van het leven van deze overledene mogen wij getuigen, dat het een leven is geweest van gebed, arbeid en offer.

Met haar man, die te vroegtijdig, in 's mensen oog, is heengegaan, heeft zij een zeer groot gezin moeten opvoeden en verzorgen. Door haar grote godsdienstzin en haar grote liefde voor haar kinderen heeft zij haar taak voorbeeldig volbracht. Daarom genoot zij ook de achting van allen, die haar kenden. God, de eeuwige Vergelder van alle goeds, zal haar zeker het honderdvoudig loon schenken in de Hemel.

Dierbare kinderen, die mij met zoveel zorg en liefde steeds omringd hebt, blijft mij in Uw gebed en offers gedenken. Beleeft Uw heilig Geloof getrouw en onderhoudt de onderlinge eenheid en liefde.

Alle familieleden en kennissen, gedenkt mijner:

Heer, geef haar de eeuwige rust

Lieve Moeder Maria wees haar een voorspraak

**ONZE VADER - WEES GEGROET**

---

H. Slutter, Koster, Etten