



Gedenken wij in onze  
gebeden en Eucharistieviering

**ALEIDA MARIA NOBBENHUIS**

echtgenote van

**FREDERICUS LAMBERTUS DE KONING**

Geboren te Hengelo (O) 28 januari 1910, overleed zij in de Heer, gesterkt door de ziekenzalving, te Hengelo (O) 5 april 1971. Haar lichaam hebben wij te rusten gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo (O) 7 april d.a.v.

Voor Uw blijken van medeleven betoond na het onverwachte overlijden en de laatste eer bewezen aan mijn dierbare echtgenote en mijn lieve zus

**ALEIDA M. DE KONING-NOBBENHUIS**

betuigen wij onze oprechte dank.

F. L. de Koning  
M. M. Nobbenhuis

Hengelo (O), april 1971  
Everlopad 7

---

In droefheid staan we nu bij het plotseling verscheiden van haar, die was een liefdevolle echtgenote en een lieve zus. Gelukkig de mens, die de Heer wakend vindt. Zij heeft geleefd in geloof en liefde. Zij heeft haar ziekte dapper verdragen. Met Christus heeft zij geleefd, met Christus heeft zij geleden met Hem is zij gestorven. Nu moge zij zijn in vrede. In het huis van Mijn Vader is ruimte voor velen. Immers voor de christen wordt het leven niet weggenomen, maar veranderd. Nadat zij deze aardse woontent heeft verlaten, wacht haar 'n eeuwige woontent bij God in de hemel. Lieve man, dank voor al je goede zorgen en toewijding in liefde. Bidt veel voor mij. Eens zullen wij allen verenigd in God zijn. Lieve zus, ook dank voor alle goede zorgen mij bewezen in mijn ziekte. Zorg goed voor mijn man. De Heer zal ons allen lonen met een onvergankelijke kroon. Familie en vrienden, tot in het eeuwige leven in God.

Heer Jesus, geef haar rust en vrede.  
Maria van Altijdd. Bijstand, bid voor haar.