





Dankbaar gedenken wij

Luise Bernhardine de Boer-Nobbenhuis

weduwe van
Jan Berend de Boer.

Moeder is geboren in Rheine (Dld) op
17 april 1914. Op 24 juli 1996 is zij
overleden te Deventer. Op 29 juli d.o.v.
hebben we haar na de Uitvaartmis in de H.
Hartkerk uitgeleide gedaan naar het
crematorium te Diepenveen.

Behulpzaam en zorgzaam, dat zijn twee
woorden waarmee we moeder kunnen ka-
rakteriseren. Ze stond altijd voor anderen
klaar en was een geweldige gastvrouw. Ze
was niet eerder tevreden dan als iedereen
meer dan goed van eten en drinken voor-
zien was. Als er bezoek was, bracht ze
meer tijd door in de keuken dan bij de gas-
ten. Je kon haar niet gelukkiger maken dan
wanneer je zei: "Wat was het weer lekker!"
Ze wilde het de ander zo goed mogelijk naar
de zin maken.

Daarom kon ze ook oprecht kwaad worden
bij het zien van al het onrecht in de wereld:
hongersnood, kinderen die niet te eten had-
den, dierenmishandeling. Ze kon het niet
uitstaan. Dat ging helemaal tegen haar ge-
voel in. Ze hield erg van muziek, vooral mu-
ziek uit haar geboorteland en ze zong zelf
ook graag. De liedjes uit haar jeugd kwa-
men nog lang bij haar naar boven, ook toen
haar geestelijke krachten steeds meer afna-
men. Na de dood van vader kon ze niet
goed meer voor zichzelf zorgen. Gelukkig is
ze in het St. Jozef Verpleeghuis weer op
krachten gekomen en heeft de verzorging
gahad, die ze nodig had. We zijn dankbaar
dat we tot het einde bij haar konden blijven,
maar het deed pijn, dat je haar niet meer
kon bereiken. Wij vertrouwen dat zij nu is
thuisgekomen bij God, die ieder van ons bij
name kent en zijn bestemming geeft.

Voor uw blijk van medeleven na het overlij-
den van onze moeder en oma danken wij u.

Hermien en Gerard
Robert
Caroline