

Laat mij verder  
leven in uw  
herinneringen



Ter dankbare herinnering aan

## GERARDUS JOHANNES JOSEPH NOLLEN

Geboren te Albergen op 2 maart 1930. Na een lang ziekbed, gesterkt door het sacrament van de zieken, is hij op 15 juni 1988 thuis overleden. Op 20 juni 1988 hebben we hem, na de gezongen requiemmis in zijn parochiekerk te Zenderen, te ruste gelegd op de parochiële begraafplaats aldaar.

---

Een eerlijke, oprechte, gelovige man heben we in Gerard verloren. Een man van niet veel woorden, maar met een goed hart voor iedereen die hij in zijn leven ontmoette. Een goed hart ook voor de boerderij waar hij van jongs af aan gewoond, gewerkt en geleefd heeft. Samen met zijn vader, zijn moeder, broers en zussen vormden ze er een fijne gelovige familiegemeenschap.

Een prettige man in de omgang, een goede oom voor zijn neven en nichten, een harde werker voor het familiebedrijf.

Het was goed toeven daar op die boerderij, maar een verraderlijke ziekte werd hem als een zwaar kruis opgelegd. Hij heeft het moedig gedragen. Net als Jezus

Christus heeft hij eronder geleden. Net als zijn Verlosser is hij er uiteindelijk onder bezweken. Ook wat betreft overgave en geduld heeft hij een sterke gelijkenis met zijn goddelijke meester laten zien. Hoe pijnlijk en moeilijk het leven ook voor hem werd, zonder klagen heeft hij de eindstreep gehaald, daardoor ieders bewondering afdwingend en een troostend voorbeeld stellend voor degenen die hem verzorgden en ontmoetten.

Ondanks de extra zorg en verpleging die hij nodig had, mocht hij - wat hij zeer op prijs stelde - in het huis zijn leven beëindigen waar het ook begonnen was. Zo is hij gestorven, 58 jaar oud, rustig, tevreden en dankbaar, overtuigd dat dit leven wel kort maar niet nutteloos is geweest. Overtuigd ook dat het leven, hier op aarde met pijn en verdriet voltooid, in vreugde en geluk voortgang zal vinden bij de God die hem zijn hele leven nabij is geweest. Heer, geef hem de eeuwige rust en ons de kracht hierin te berusten.

Amen.

---

*Voor uw meeleven met de langdurige ziekte en het overlijden van Gerard zeggen we U heel hartelijk dank*

*Familie Nollen*