



'Hoe oneindige rijkdom, o Heer,  
hebt Gij weggelegd voor wie U vrezen'.  
psalm 31,20



In gelovig Godsvertrouwen en gesterkt door het  
H. Sacrament van de Zieken is overgegaan naar het  
eeuwig leven onze dierbare medezuster

**ZUSTER M. ADRIANIS**  
Aleida Berendina Nolten

Wij blijven haar dankbaar in onze gebeden en tijdens  
de viering van de Eucharistie gedenken.

Geboren te Denekamp op 30 mei 1908.  
Overleden op 6 oktober 1993 in ons Rusthuis  
St. Jozef te Denekamp.  
Begraven op 11 oktober 1993 op het kloosterkerkhof  
van de St. Nicolaasstichting te Denekamp.

Intrede in de Congregatie van de Zusters  
Franciscanessen te Denekamp op 23 maart 1933.  
Eerste professie op 15 oktober 1935.  
Eeuwige professie op 19 november 1940.  
Gouden kloosterjubilée in 1984.

Zuster Adrianis kwam na haar professie naar Lochem St.  
Gudula in de waskeuken. Vanaf 1938 tot 1961 verrichtte  
zij dezelfde werkzaamheden in de St. Nicolaasstichting te  
Denekamp. Daarna had zij de zorg voor de strijkkamer in  
het St. Jozef ziekenhuis te Enschede. Toen de zusters in  
kleinere groepen buiten het ziekenhuis gingen wonen,  
nam zij de zorg op zich voor de huishoudelijke taken in  
een van deze kleine groepen.  
Zuster Adrianis kreeg in haar jeugd veel verdriet te ver-  
werken door het vroegtijdig overlijden van haar vader en  
moeder. Het sterven van haar ouders bracht mee dat ze  
als jong meisje al vroeg zelfstandig moest leren leven.  
Toch heeft zij moedig haar weg door het leven gevonden.  
Haar optimisme en haar opgewekt karakter zijn haar daar-  
bij een grote steun geweest. Ook met de scherpe kantjes  
van haar karakter probeerde zij goed om te gaan.  
Met grote toewijding verzorgde zuster Adrianis de was van  
de zusters. Zeker in de beginjaren was dit een zwaar  
werk. De hulpmiddelen die wij nu kennen, zoals wasma-  
chines en droogtrommels ontbraken helemaal. Velen van  
ons hebben als postulante of als novice zuster Adrianis in  
de waskeuken geholpen. Vanuit deze ervaring weten wij  
hoe moeilijk deze taak voor zuster Adrianis is geweest.  
Op zondagmiddagen ging ze naar het kinderruimte om de  
zusters, die bij de kinderen werkten, enkele uren af te los-  
sen. Zij deed dit met plezier omdat zij veel van kinderen  
hield.  
In het ziekenhuis te Enschede kreeg zij de zorg voor de  
werkzaamheden in de strijkkamer. Zij wist een goede  
sfeer te brengen onder het personeel, trad allen vriendelijk  
tegenmoet en was dankbaar voor alle geboden hulp; ook

zelf was zij zeer hulpvaardig. Zuster Adrianis heeft hard gewerkt in haar leven, tegelijkertijd kende zij een grote waarde toe aan een goed verzorgd dagelijks gebedsleven. We mogen zeggen dat haar leven in het teken stond van arbeid en gebed.

Na een ernstige heupoperatie, waarvan zij nooit geheel herstelde, kwam zij in 1982 naar ons Rusthuis St. Jozef. Hier heeft zij goede jaren mogen beleven. Ze had een brede belangstelling voor het gebeuren in de congregatie, kerk en maatschappij en ze was blij als ze voor medezusters iets kon betekenen. Voor de liefdevolle zorg van medezusters en verzorgsters en voor het goede contact met haar familie was ze telkens opnieuw dankbaar. Langzaam ging haar gezondheidstoestand achteruit, en was zij zich bewust dat de Heer haar op een onverwacht moment kon roepen. Moge Hij haar nu opnemen in zijn eeuwige vrede; moge zij voor altijd bij Hem gelukkig zijn. Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bid voor ons.

Voor uw medeleven en uw aanwezigheid bij het afscheid van Zuster Adrianis danken wij u hartelijk.

Familie Nolten

Zusters Franciscanessen van Denekamp