





In liefdevolle herinnering aan

## Henny Nolten

Hij werd geboren op 1 april 1939 in Denekamp en overleed op 7 januari 2010 in zijn ouderlijk huis aan de Brandlichterweg in Denekamp.

We hadden hem voor het laatst in ons midden op 12 januari tijdens de Uitvaartplechtigheid in de H. Nicolaaskerk te Denekamp en hebben hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het R.K. kerkhof aldaar.

Wij bedanken u voor uw medeleven.

Jeanne Nolten - Lansink  
Bianca - Michiel Westerbeek  
*Jessica, Kristel*  
Rebecca - Frank Tönis  
*Tanja, Lars, Arno*

*Lieve papa,*

*Wat raar dat jij er straks niet meer zult zijn,  
Wij vonden het thuis bij jou zo fijn.  
Papa je zult nooit meer aan de keukentafel  
zitten als voorheen,  
En al jouw grapjes nu plotseling verdween.*

*Nooit zal pappa met Bobbie door  
de tuin meer lopen,  
En straks gaat de hemeltuin voor je open.*

*Boven aan de poort staan jouw vader en  
moeder, broer en zus, Frans en Gisela en  
zwagers Willem en Bennie en alle dierbaren op  
jou te wachten.*

*Lieve papa je bent nu in goede handen  
en we laten je nu gaan.  
Diep in ons hart blijf je altijd bestaan.*

*Vaarwel papa.*