



In uw gebeden beveelt zich aan

FREDERIKA NOORDINK

echtgenote van

**JOHANNES BERNARDUS
WILDENBORG**

Zij is geboren te Haaksbergen op 30 januari 1878 en op 1 april 1958 is zij overleden, voorzien van de Sacramenten der Stervenden. Haar stoffelijk overschot is op 5 april d. v. op het r.-k. kerkhof van Buurse in blijde verwachting van de verrijzenis aan de aarde toevertrouwd.

Eenvoud, eerlijkheid en hartelijkheid kenmerkten haar optreden; bij allen die haar kenden was zij geacht. Blijmoedig en opgewekt ging zij door 't leven; zij hield van het leven, want zij wilde werken, en gewerkt heeft zij, rusteloos; en zij voelde het als een kruis, dat zij daartoe niet meer in staat was. Maar Gods H. Wil stond bij haar bovenaan.

Bijzonder in haar laatste levensjaren is zij gaan beseffen, dat de vriendschapsverhouding met God 't wezen is van de godsdienst, daarom was 't dienen van God voor haar geen probleem, evenmin als in een aardse vriendschap het elkaar dienen, voor de beminnenden een probleem is.

Deze levenshouding maakte haar ook het sterven minder zwaar: immers zij besepte dat het binnentreden van de donkere poort van de dood, het middel was, om voor altijd bij de „Bemінде“ te komen, Die de „grote“ Liefde van haar leven was geworden.

Geliefde man, kind en verdere familie, treunt daarom niet om mijn heengaan. Ik dank u allen voor uw liefde en goedheid en vraag slechts uw gebed voor mijn zwakheid. „Bemint“ God en leert dit aan uw kinderen, als het enig noodzakelijke.

H. Maria, troosteres der bedroefden, bid voor mij en voor alle dierbaren, die ik moest achterlaten.