



HET IS VOLBRACHT



Wanneer ge tot God bidt
gedenk dan ook de ziel van zaliger

GERHARDUS NOORDINK

echtgenoot van

REINELLA TEN BROEKE

Begiftigd met de bronzen eremedaille
in de Orde van Oranje Nassau

Hij werd geboren te Haaksbergen 25 October 1883. Hij is overleden te Haaksbergen, na gesterkt te zijn door de Genademiddelen der H. Kerk, 21 Juli 1956. Zijn stoffelijk omhulsel werd ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Haaksbergen 25 Juli 1956, waar het de blijde opstanding verwacht.

Deze man was een eenvoudig en rechtvaardig man, iemand in wie geen bedrog gevonden werd en die in de dagelijkse arbeid zijn genot en vreugde vond. Omdat hij ontzag had voor God en daardoor zich liet leiden, daarom was hij zo gerust in zijn sterven en kon rustig voor zijn eeuwige Rechter verschijnen om verantwoording van zijn leven af te leggen en het loon te ontvangen voor zijn arbeid, toewijding en opoffering voor vrouw en kinderen. Wat trof ons vooral bij deze man: zijn goedheid, zijn eerlijke bezorgheid voor anderen, bijzonder voor zijn familie, zijn medelijdend karakter met ieder die leed. En iemand, die altijd goed denkt en spreekt over anderen, over hem zal God goed oordelen.

Mijn dierbaren, hebt dank voor de vele goede zorgen aan mij besteed, moeilijke jaren hebben we gehad, maar door ons groot Godsvertrouwen heeft God ons gezegend.

Kinderen blijft altijd goed zijn voor moeder en staat haar bij en bidt voor mij, vooral ook mijn dochter in het klooster. Ik blijf voor u een voorspreker.