

GEDENK MIJ,  
GIJ DIE MIJN  
VRIENDEN WAART





Dankbare herinnering aan  
**HENDRIKUS ANTONIUS NOORDINK,**  
weduwnaar van  
Wilhelmina Grada Eysink.

Hij werd geboren te Haaksbergen, 27 oktober 1913. Na een geduldig gedragen lijden, is hij op Allerzielendag van het jaar 1978 overleden, gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving, te Enschede in het Ziekenhuis „Stadsmaten”.

Hij is altijd een eenvoudig mens geweest, die stil zijn weg ging en zonder ophef zijn dagelijkse arbeid verrichtte, de laatste jaren nog uitsluitend op zijn eigen boerenbedrijf.

Hij heeft heet niet gemakkelijk gehad ; in de oorlog niet, toen hij ver van huis was, en ook thuis stond hij al spoedig weer alleen toen zijn vrouw na negen jaren huwelijk reeds van hem werd weggenomen. Toch praatte hij daar maar heel zeldzaam over en was overtuigd, dat hij dit maar het beste alleen kon dragen.

Dikwijls vind je dan steun in je geloof, maar het kan je even zeer overvallen, dat je je eenzaam en verlaten voelt.

Maar hij heeft stand gehouden tot zijn ziekte hem neerverde, en wij bidden voor hem, dat hij nu ook thuis mag zijn bij God in het Vaderhuis, waar vrede en vreugde is, die we hier in deze wereld niet vinden.

In dit vertrouwen hebben wij hem toevertrouwd aan de schoot der aarde op het Parochiekerkhof te Rietmolen, 7 november 1978.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven bij de ziekte en het overlijden van onze dierbare vader en zwager bedanken wij U hartelijk.

Fam. NOORDINK  
Fam. EYSINK

RIETMOLEN, november 1978.