



+ MAAR IK VRAAG +  
MIJ VRIJTE SPREKEN,  
VOR HET OORDEEL  
AAN ZAL BREKEN.

SEQUENTIA.

Wanneer ge tot God bidt,  
wil dan ook denken aan de ziel van zaliger

## Hermanus Noordink

echtgenoot van  
Johanna Geertruida Weegerink

Hij werd geboren te Haaksbergen 16 October 1876. Hij is overleden na gesterkt te zijn door de Genademiddelen der H. Kerk 1 Maart 1955. Zijn stoffelijk omhulsel werd ter ruste gelegd 5 Maart 1955 op het R.K. Kerkhof te Haaksbergen.

De meest opvallende kenmerken van deze man waren eenvoud, oprechtheid en blijmoedigheid, voortkomend uit zijn diep geloof. Hij zocht de lof der mensen niet, maar was bezorgd om aan God te behagen. Daardoor was hij door iedereen die met hem in contact kwam gezien en geëerd.

Gemakkelijk heeft hij het in zijn leven niet gehad, maar daar alle tegenslagen heeft hij behouden een groot Godsvertrouwen en dat was voor hem en zijn dierbaren weer een sterke steun om met ijver voort te gaan. Toen dan ook de voorbeden van de daad kwamen en zijn leven gingen opeisen, was er niets in hem, dat vreesde.

Hij wist dat God over hem tevreden was en zijn geweten getuigde dat niemand hem iets te verwijten had. Hij had in alles Gods Wil gezocht zo goed hij kon en daarom kan hij zeggen: Heer laat nu uw dienaar gaan in vrede.

Mijn dierbare vrouw, uw man wacht u Hierbaven. Kinderen, eert uw moeder en wordt niet moe het goede te doen; leert ook aan uw kinderen de deugd te beoefenen, dan zal het u goed gaan en uw kinderen na u.