



*Zwijgzaam, stil en zonder vragen,
wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht,
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam.....moegestreden,
uit ons midden weggeleden.
En na een dappere, maar ongelijke strijd,
uit je lijden bevrijd.*



In dankbare herinnering
denken wij terug aan

**Johannes Bernardus Gerhardus Maria
Noordink**

* 30-04-1949

† 20-09-2005

Johan werd geboren als oudste van vier jongens.
Op acht jarige leeftijd verloor hij zijn moeder,
waarna de zorg van het gezin op de schouders
van zijn vader en tante Dina rustte.

Na de ambachtsschool vervolgde hij zijn weg als
timmerman, wat hij vele jaren met plezier heeft
mogen doen.

In zijn vrije uurtjes was Johan regelmatig te vinden
op de dansvloer, waar hij ook zijn vrienden leerde
kennen.

Trots was hij op vele medailles en bekertjes die hij
met deze hobby heeft mogen behalen. Naast het
dansen was Johan gek op lekker eten, vakanties
en fotografie.

Zijn vertrouwde omgeving kon Johan maar
moeilijk loslaten. Dit hield voor hem ook in dat
de zorg voor Dina een stukje van zijn leven innam.
Voor Johan was de familie iets waar hij veel waarde
aan hechtte.

Sinds anderhalf jaar was Johan ziek, hij vocht
met al zijn levenskracht om zijn ziekte te
overwinnen. Al het mogelijke heeft hij gedaan.
Wij zijn dankbaar voor zijn liefde, dat we hem
konden en mochten helpen.

Voor uw blijken van belangstelling, en medeleven
bij zijn ziekte en het overlijden van Johan danken
wij u hartelijk.

Dina Eysink
Familie Noordink
Familie Ans Wichers Schreur

Rietmolen, 24 september 2005