

In vrede

BENNIE NOORDKAMP

echtgenoot van

Annie Visser

Hij is 6 mei 1943 te Overdinkel geboren. Onverwacht ging hij - na een korte ziekte - 23 augustus 1978 van ons heen.

Wij legden hem 26 augustus d.a.v. te ruste op het r.k. kerkhof te Overdinkel.

Een goed huwelijk, prettig contact in de familie, vreugde aan de arbeid en de hobby's. Binnen en buiten scheen de zon!

Het is niet te geloven dat dit van de ene op de andere minuut herinnering is geworden omdat Bennie zo plotseling is gestorven. Verslagen zijn wij om de dood van deze man. Woorden hebben wij niet . . . des te meer gedachten en vragen en een niet te peilen verdriet om hem die we niet kunnen missen. Dat is menselijk en goed.

Want het spreekt van onze liefde voor deze mens . . . en liefde gaat tot over het graf. Hij is uit het oog, niet uit het hart . . . zo blijft hij bij ons.

Dat moge onze troost en kracht zijn. Wij dragen hem in ons hart en zo begeleiden wij Bennie naar Onze Heer die verkwikken wil allen die belast en beladen zijn.

Wij bidden : Heer, sterk allen die in deze dagen ten diepste verdriet hebben en laat uw zoon schijnen over Bennie, mijn man en papa, onze zoon, broer en familie, onze medewerker, onze buur, onze kennis en ons aller vriend.

Dat hij moge rusten in vrede . . .

Voor uw medeleven en belangstelling na het zo onverwacht heengaan van mijn lieve man en mijn papa, betuigen wij u onze oprechte dank.

Annie Noordkamp-Visser
Maureen

Overdinkel, 26 augustus 1978