



*J. Janssens*

Jezus Christus, Zoon van den  
levenden God, Licht der wereld,  
U aanbid ik, voor U leef ik,  
voor U sterf ik.

100 d. aff. eenmaal.



*Bid voor de ziel van zaliger*  
**Berendina Noordkamp,**  
**Weduwe van Gerrit Jan Fhij,**

geboren te Lonneker den 15 Januari 1844,  
voorzien van de H. H. Sacramenten  
der stervenden overleden te En-  
schede den 30 Januari 1922 en  
den 2 Febr. d.a.v. op het R. K.  
kerkhof begraven.

Benauwdheden en pijnen overvielen mij,  
doch ik heb den naam des Heeren aange-  
roepen. Ps. CXIV : 2.

Van lichaamskrachten uitgeput, stierf  
zij na een werkzaam en godsdienstig leven,  
zij heeft zich een eerekroon verworven,  
welke alleen op de wegen der gerechtig-  
heid wordt gevonden.

Een moeder, waardig in de gedachtenis  
der goeden te leven, is gestorven. Zij was  
een brave en zorgvuldige huisvrouw, die  
in eenvoudigheid des harten wandelde  
en acht gaf op de gangen van haar huis-  
gezin. Spr. XXXI : 27.

Kinderen, bewaart de lessen van uwen  
vader en vergeet de vermaningen uwer  
moeder niet. Wordt volmaakt, zijt eens-  
gezind en leeft in vrede en de God des  
vredes en der liefde zal met u zijn.

Irov. VI : 20; II Cor. XIII : 11.

Zoet Hart van Jezus wees mijn heil.  
(300 dagen aflat).

Zoet Hart van Maria wees mijn heil.  
(300 dagen aflat).

Onze Vader — Wees gegroet

R. -I. P.