



*Indien ook niet ons lichaam,  
dan moet toch ons hart nog  
stervende aan het kruis gehecht  
zijn.*

*(H. Benedict Labre.)*

Bid voor de Ziel van Zaliger.

## BERNARDUS NOORDKAMP

Weduwnaar van

Geertruida Olde Heuvel.

Geboren te LONNEKER den 30 Jan. 1840, overleed hij te OVERDINKEL den 17den Dec. 1925 en werd den 21sten d.a.v. op het R. K. Kerkhof aldaar begraven.



Van krachten uitgeput stierf hij in een gelukkigen ouderdom en op gevorderden leeftijd gekomen tot de volheid der dagen.

Gen. 25 : 8.

Zalig hij, die zijn stervensuur steeds voor oogen houdt en zich dagelijks op den dood voorbereidt. Want zij, die den dood steeds voor oogen hebben, sterven niet onverwacht.

Thom. à Kempis.

Die in mij geloofd zal leven, al is hij ook gestorven.

Joës. XI. 26.

De rechtvaardigen zullen het land van beloften erven en het bewonen in eeuwigheid.

Ps. XXXVI. 5.

Dierbare Kinderen en Kindskinderen ! wilt mij niet vergeten, maar bidt voor de rust mijner ziel.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde !  
(300 dag. afl.)

Zoet Hart van Mariá, wees mijn heil !  
(300 dag. afl.)

5 Onze Vader. 5 Wees Gegroet.

Hij ruste in vrede. Amen.