



*Blijft liefdevol
voor elkaar
en vergeet
mij niet.*

Ter dankbare herinnering aan
mijn man, onze vader en opa

**Bernardus Johannes
Noordkamp**

echtgenoot van

Gezina Maria Poorthuis.

Hij is op 23 februari 1903 te Losser geboren. Gesterkt door de zalving der zieken overleed hij op 29 april 1986 te Oldenzaal.

Wij legden hem 3 mei 1986 te ruste op het r.k. kerkhof te Overdinkel.

Mijn man, onze vader en opa en zwager mocht een hoge leeftijd bereiken. Zijn leven was getekend door soms harde arbeid voor vrouw en kinderen, maar ook door de vreugde om vele gelukkige momenten in huwelijk en gezin, bij zijn werk, in zijn hobbies en met zijn vrienden en kennissen.

Hij was een lieve man, bezorgde vader en belangstellende opa. Hij ging zijn kinderen voor in woord en daad en gaf hen de gelegenheid zich te ontplooiën. Hij mocht een mooie oude dag beleven dank zij zijn naaste familie die dag en

nacht voor hem klaar stond, vooral toen de kwalen van de oude dag zich lieten gelden. Zo omringd door een bezorgde familie kon hij rustig en tevreden uit deze wereld heengaan.

Wij dragen zijn welbesteed leven als een dankbare herinnering in ons leven mee en bidden dat de goede God hem moge binnenleiden in Zijn toekomst van vrede en vreugde.

Dat hij ruste in vrede.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa en mijn zwager, betuigen wij u onze oprechte dank.

G. M. Noordkamp-Poorthuis
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

J. Poorthuis