



In dierbare herinnering aan

Gerard Noordkamp

echtgenoot van
Marietje Noordkamp-Kuipers

* Overdinkel, 26 januari 1940

† Losser, 9 februari 2016

Gerard was een ontzettend lieve man, vader en opa. Hij was bescheiden, rustig, warm, betrouwbaar, zorgzaam en had een fijn gevoel voor humor. Hij liet iedereen in zijn waarde en was altijd vriendelijk.

Daarbij was hij sportief, handbalde, zwom, speelde bowls en tenniste jarenlang. Naast zijn werk als administrateur, was hij actief in het verenigingsleven. Meer dan vijftien jaar was hij vrijwilliger voor Buna Ziua, een stichting die zich inzet voor weeskinderen in Roemenië.

Hij kwam uit een liefdevol en hecht gezin met negen kinderen. Zo kaartte hij maandelijks met zijn broers, zwager en een zus. Met zijn

vrouw Marietje was hij bijna 50 jaar getrouwd en hij kreeg met haar twee dochters voor wie hij veel aandacht had en altijd klaar stond. Maar hij zette zich ook graag in voor anderen en was geliefd bij iedereen die hem kende.

Het was een schok dat hij op zijn 69ste getroffen werd door kanker, maar hij droeg zijn ziekte bewonderenswaardig moedig, klaagde nooit en heeft juist de laatste jaren van zijn leven nog enorm genoten. Vooral ook omdat in die periode zijn kleindochter Liv werd geboren, die hij fantastisch vond en aan wie hij ongelooflijk veel plezier beleefde.

Zoals hij zelf zei op de dag van zijn overlijden:

‘Vertel ze maar,
ik heb een prachtig leven gehad’.

We zullen hem ongelooflijk missen ...

Wij danken u voor alle steun en
liefdevolle medeleven.

Marietje
Petra
Irene en Paul, Liv