



DANKBAAR  
OM WAT JE  
VOOR ONS  
BENT GEWEEST



Ter nagedachtenis aan

## Hendrik Noordkamp

weduwnaar van

## Maria Olde Benneker

Hendrik werd 21 november 1931 geboren te Overdinkel. Hij overleed 1 juni 1998 te Overdinkel. Op 4 juni d.a.v. hebben we hem na de afscheidsviering in de Gerardus Majellakerk te Overdinkel te rusten gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar.

Na een periode van ziekte weer goed te pas en dan geheel onverwacht sterven. Dat overkwam Hendrik, net als 6 jaar geleden zijn vrouw Maria.

Hendrik, de derde in een rij van 9 kinderen, opgegroeid in de landelijke omgeving van het Tiekerveen. Na de school bouwvakker en goed vakman zoals zijn vader met wie hij in het begin samen naar de bouw ging.

Hendrik, een man van eenvoud, van recht door zee, zonder kapsones, bijzonder gesteld op eerlijke mensen. Een vader die zijn zoon voorleefde wat goed en kwaad is.

Een man die de laatste jaren veel om zijn huis te vinden was, bij zijn kleine veestapel. Een man die van de natuur hield, de verrekijker altijd bij de hand. Een man gesteld op de kleine genoegen van het leven, van een kaartje leggen in het café en zo.

Een man die na het verdriet om het verlies van zijn vrouw Maria enkele weken geleden de vreugde mocht beleven zijn eerste kleinkind Joël in de armen te kunnen sluiten.

Een man die het in het leven niet altijd meezat, maar toch een leven om dankbaar op terug te zien. Vandaar het mooie gedichtje op het overlijdensbericht:

*Herinner mij niet in sombere dagen,  
herinner mij in de stralende zon,  
herinner mij hoe ik was,  
toen ik alles nog kon.*

Dat zich voor Hendrik met zijn verrekijker het vergezicht mag ontplooiën van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar de dood niet meer is en alle pijn voorgoed voorbij.

H. Gerardus, bid voor hem.

Voor uw meelevens bij dit zo plotselinge heengaan van onze lieve vader en opa zeggen wij u oprecht dank.

Gerard en Sandra Noordkamp  
Joël