



Hennie Noordkamp

1938 - 2018

Hennie Noordkamp

* 20 juli 1938

† 19 september 2018

Hennie werd 20 juli 1938 in Overdinkel geboren als oudste in een gezin van zes kinderen. Hij hielp al vroeg mee in het huishouden, maar was liever buiten met z'n kameraden kattenkwaad aan het uithalen. In 1957 ontmoette hij Minie bij 'De Vereniging' in Losser. Na 9 jaar verkering trouwden ze en gingen ze in Losser wonen, waar Sabine en Monique werden geboren. Aan de Steenstraat ontstonden vriendschappen voor het leven.

Vanaf z'n veertiende jaar ging hij, net als z'n vader, bij Schuttersveld werken. Met verdriet moest hij na bijna 25 werkzame jaren dit bedrijf verlaten. Al snel vond hij werk bij de Polaroid, waar hij tot aan zijn VUT in 1991 met veel plezier (en zijn eigen bedachte arbeidsvoorwaarden) heeft gewerkt.

Hennie was een warme, energieke, positieve, aanwezige en vrolijke man. Samen met Minie genoot hij van de mooie dingen in het leven; familiebezoek, oppassen op de kleinkinderen, eten, kaarten, vakanties, fietsen en vissen. Hennie is 33 jaar lang voorzitter geweest van de visvereniging VVLO. In 2010 werd hij hiervoor geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.

Liefdevol heeft hij Minie tijdens haar ziekte verzorgd. Haar te moeten verliezen deed hem veel pijn. Wat was het fijn dat hij samen met Marietje toch weer kon genieten van het leven.

Wat een trotse (o)pa was hij, niks was hem te veel, de kinderen en kleinkinderen stonden in alles voorop.

*Een mooie, bijzondere dag werd abrupt onderbroken...
Het is nu stil zonder jou, wat zullen we je missen.*