



O ma reine! c'est à moi de  
pleurer; vous êtes innocente  
moi je suis coupable.

St. Bonav.

O mijne Koningin! het is aan  
mij van te weenen; Gij zijt  
onschuldig, ik ben schuldig.

S. Bonav.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Hermina Noordkamp,

Echtgenootte van  
GERARDUS REEHUIS,

geboren te Lonneker den 24en Januari 1849,  
overleed zij; na voorzien te zijn van de H.H.  
Sacramenten der stervenden, in het R. K.  
Ziekenhuis te Enschede den 7en Augustus 1913  
en werd den 11den Augustus d.a.v. begraven  
op het R. K. Kerkhof te Losser.

Een moeder, waardig om in de gedachtenis  
der goeden te leven, is gestorven.

II Mach. XX.

De Heer heeft gesproken; Ziet, ik neem haar  
van u weg, die gij zoo lief hadt.

Ezech. XXIV.

Zooals het den Heer behaagd heeft, is het  
geschied; de naam des Heeren zij geprezen.

Job. IV, 7

GEBED. Wij bidden U, o God, verleen aan  
uwe dienaress HERMINA vergiffenis van al hare  
zonden en zwakheden en laat haar deel hebben  
aan het geluk der uitverkorenen, door Christus  
onzen Heer. Amen.

Zoete Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
(300 dagen aflaat)

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor haar.  
(300 dagen aflaat).

ONZE VADER — WEES GEGROET.

R. I. P.

---

J. A. THUIS, R. K. Koster — Losser.