



Bemind zij overal het Heilig
Hart van Jezus. 100 d. aflat
Aimé soit le Sacré-Cœur de
Jésus! 100 j. d'ind.

Bid voor de Ziel van Zaliger
JOHANNA NOORDKAMP,
Weduwe van
BERNARDUS WESTENDORP,
eerder van

A. J. KLEIN BRETELER,

Lid van de 3e Orde,

geboren te Lonneker den 25sten Maart 1836,
overleden te Rietmole, voorzien van de Laatste
H. Sacramenten, den 26sten Maart 1923
en begraven den 28sten d.a.v. op het
R. K. Kerkof aldaar.

Zij was eene brave, trouwe en godvreezende
vrouw, eene zorgvolle en liefhebbende moeder,
wel waardig om in de gedachtenis der goeden
te leven. II Mach. VII, 20.

Al wie in de vreeze des Heeren leeft, zal
het welgaan op zijn uiterste. Eccl. I, 13.

Zij was bemind bij God en de menschen
en haar aandenken is in zegening.
Eccl. XLV, 1.

O Maria, die mijn hart altijd bemind, mijn
tong altijd geprezen en in lijden heeft aan-
geroepen, bid voor mij.

Kinderen, behoudt den vrede en de God
van vrede zal met u zijn. II Cor. XIII, 11.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.
(300 dagen afl)

Zoet Hart van Maria, wees mijn redding.
(300 dagen afl)

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(100 dagen afl)

R. I. P.