



*F. Junssens*

O mijn Moeder, laat mij met U in liefde  
weenen en met den Gekruiste mede-  
lijden, zoolang mijn leven duren zal.

---

Mijn Jezus, barmhartigheid.

100 d. aflaat.



Bid voor de ziel van Zaliger  
**WILHELMINA HENDRICA NOORDKAMP,**  
echtgenoot van

**Bernardus Joannes Kroese,**

geboren te Lönneker den 16 Mei 1881,  
na het ontvangen der H.H. Sacramenten der Stervenden  
overleden te Enschede den 15 Mei 1916 en  
begraven den 18 Mei daaraanvolgende  
op het R.-K. Kerkhof aldaar.

Moest dan de wreede dood zoo vroegtijdig zulk  
eene scheiding maken? Doch deze verandering komt  
van de hand des Allerhoogsten. Welnu dan o Heer,  
Uw wil geschiede; Uw heilige naam zij in eeuwig-  
heid gezezen.

Godsdienstig was haar levenswandel, als onbe-  
rispelijke echtgenote en als teedere en liefdevolle  
moeder was zij een voorbeeld.

Zoodanig is zij uit het leven gescheiden, dat zij  
allen de gedachtenis aan haar dood als een voor-  
beeld van deugd heeft achtergelaten.

Wij hebben haar bemind bij haar leven, laten wij  
ook haar nu niet vergeten.

Dierbare echtgenoot, beween mijn dood, maar  
wees niet ontroostbaar in Uwe droefheid; Uw God  
beproeft U nooit boven uwe krachten.

Geliefde kinderen, eert uwen vader en bidt een-  
maal voor uwe moeder.

**Mijn Jezus barmhartigheid.**

**Zij ruste in vrede.**