

*een hand die zwaaide
als we naar school gingen
een hand die troostte
als we verdrietig waren
een hand die een glimlach verborg
als we deugnieterij uithaalden
een hand die we heel erg zullen missen
dierbare herinneringen aan onze moeder*

In dankbare herinnering aan
*Christine Wilhelmine
Hengelman - Nordholt*
weduwe van Herman Hengelman

Wij bedanken u voor u medeleven en steunen na
het overlijden van onze moeder, schoonmoeder
en oma

Bernard en Truus
Jchan en Marijke
Herman en Marian
Sigriet en Albert
Irene en Erik
Klein- en achterkleinkinderen