



Moge uw liefde
voor elkaar een steun
zijn, want nooit zal
ik jullie vergeten.



Een dankbare herinnering aan

ANNY OUDE EGBRINK-NORDKAMP

sinds 4 januari 1960 gehuwd met

HENNY OUDE EGBRINK

Ze werd in Overdinkel geboren op 20 juni 1932. Plotseling ging ze van ons heen in haar huis te Oldenzaal op 12 augustus 1990, nog voorzien van het H. Oliesel.

Na de Uitvaartdienst in haar parochiekerk, aan Maria toegewijd, hebben we haar lichaam vergezeld naar de begraafplaats aan de Hengelsestraat te Oldenzaal op 16 augustus.

Ze was de jongste van het gezin van 8 kinderen, die in Overdinkel opgroeiden. Sinds haar huwelijk in 1960 woonde ze met Henny in de Gruttostraat te Oldenzaal. Ze hebben veel voor elkaar betekend en vooral de laatste jaren elkaar op een geweldige manier aangevuld. Hun huwelijk bleef kinderloos, maar Anny werd wel in haar spontaan aanvoelen de tweede moeder van veel kinderen in haar familiekring en in haar naaste omgeving. Haar huis was haar alles; daar verzorgde ze de bloemen en planten; daar ontving ze als een hartelijke vrouw haar familie en kennissen.

Door operaties en ziekten werden haar veel beperkingen opgelegd, waarin ze zich gelukkig wist te schikken en vrede vond in de huiselijke kring.

Ze was een gelovige vrouw, wier hart uitging naar God en die elke dag de tijd ervoor nam tot God te bidden; de laatste jaren was het kerkebezoek een grote opgave, maar als ze kon, was ze present. De H.Gerardus bleef voor haar de voorspreker, thuis en bij de jaarlijkse Gerardusprocessie.

Het 30-jarig huwelijk in januari hebben ze nog zo mooi thuis gevierd, maar ze sprak wel eens over haar voor gevoel, dat ze niet oud zou worden. Inderdaad kwam voor haar de dood letterlijk "als een dief in de nacht."

Moge ze vrede vinden in "de nieuwe hemel en de nieuwe aarde"; en wij de kracht om samen voort te gaan in troost en steun.

*"Gij kent mij bij mijn naam, God
Gij zijt vertrouwd met wat ik doe.
Gij peilt mijn hart, mijn hele leven;
Gij ziet mij aan met ogen van een mens.
Leer mij het laatste geven wat ik heb,
Mijn leven verliezen om Uw naam.
Dat ik zó mag leren leven,
Dat ik daarin sterven kan."*

(uit het processieboekje van de H. Gerardus)

Uw medeleven na het plotseling heengaan van mijn lieve vrouw heeft mij goedgeedaan. Daarvoor wil ik U bijzonder danken.

Henny Oude Egbrink.