



In dankbare herinnering aan

## **Bernardus Antonius Nordkamp**

**Bernard**

echtgenoot van

**Katharina Susanna Nijenhuis**

Hij werd geboren op 31 maart 1923 te Overdinkel.

Volkomen onverwacht overleed hij op 13 april 2004 te Enschede.

Na een Eucharistieviering in de H. Gerardus Majella kerk te Overdinkel op zaterdag 17 april hebben we hem ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Overdinkel.

Plotseling is mijn man, onze vader en opa uit ons leven heen gegaan; we kunnen het nog niet begrijpen.

Wij zullen hem missen, hij was de laatste jaren graag thuis en genoot van het kaarten met hun vrienden en het lezen van zijn krantje.

Hij was een tevreden mens. Hij had altijd belangstelling voor ons allemaal, hij hield van zijn vrouw zijn kinderen en zijn kleinkinderen.

Ook had hij grote interesse in voetbal, de laatste jaren alleen nog maar via de televisie, geen wedstrijd ging hem mis.

Lange tijd is hij actief geweest bij de schoffelploeg waar hij veel plezier beleefd heeft.

Hij was eenvoudig en hij was met weinig tevreden. Nu wij zonder hem verder moeten weten wij ons gesteund door een hele fijne band met elkaar.

Samen zullen wij in zijn geest verder gaan.

Moge de Heer die hem in zijn hemel heeft opgenomen ook ons tot steun zijn.

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn man onze vader en opa zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Nordkamp