





*Je handen hebben voor ons gewerkt  
Je hart heeft voor ons geklopt  
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht  
Rust nu maar uit*

In dankbare herinnering aan

**Coby**

echtgenote van Frans Nordkamp

Zij werd op 10 november 1926 geboren te Overdinkel en is op 18 maart 2004 te Enschede overleden.

Coby was een hardwerkende eenvoudige vrouw, die altijd klaar stond voor haar man, familie en vrienden.

Haar dagelijkse betrokkenheid was groot. De t.v. en teletekst waren voor haar van groot belang. In geloof was ze sterk en de Heilige Antonius had bij haar een speciale plek.

Na een kortstondige ziekte is ze rustig en vredig ingeslapen.

*Coby, ik zal je missen*

Voor de vele blijken van belangstelling, die ik heb ondervonden na het overlijden van mijn lieve vrouw, wil ik u hartelijk danken.

Frans Nordkamp

Frans